

Heer geef haar de eeuwige rust.

†

0.30

Bid voor de zielerust

van Mevrouw

CAMILLA VUYE

echtgenote van Mijnheer

Achiel BOTTELDOORN

geboren te Ronse, op 3 december 1894 en er godvruchtig
overleden op 5 november 1967, voorzien
van de laatste H.H. Sakramenten.

In het aanschijn van de dood ziet de mens hoe ijdel
en vergankelijk dit aardse leven is. Alles gaat voorbij
en dan telt nog enkel het goede dat we gedurende ons
leven hebben gedaan.

Zij was een goede moeder, een brave vrouw die de
weg der deugd in eenvoud en sulte bewandelde.

Zoals ze leefde is ze heengegaan kalm en berustend
in Gods beschikkingen.

Dierbare echtgenoot gij hebt mij liefdevol bijge-
staan en zoveel troost gebracht, dank voor uw gene-
genheid.

Beminde kinderen, eert vader al de dagen van zijn
leven en vergeet moeder niet in uw gebeden.

Familieleden, vrienden en bureu laten we voor el-
kaar bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Begrafenisondernemingen, Roger Devos, Groeneweg 1

Heer Achiel BOTTELDOORN,
Heer en Mevrouw Felicien VANDEWALLE-BOTTELDOORN, en
kinderen,
Heer en Mevrouw Roger BOTTELDOORN-VANCOPPENOLLE en
zoon,
Heer en Mevrouw José SPILEERS-BOTTELDOORN en kinderen,
Heer en Mevrouw Maurice PAEME-BOTTELDOORN en zoon,
De families VUYE, T'JONCKE, BOTTELDOORN en VAN
CAUWENBERGHE,

danken U voor de blijken van innige deelneming.